

## Finland måste stärka sin nordiska roll



Debattartikel 2018-08-04 – Kjell Skoglund

### Den nordiska identiteten och det nordiska samarbetet är inga självklarheter utan kräver en aktiv insats.

Finland har tack vare den historiska utvecklingen och egna politiska val lyckas förankra sig som en del av det nordiska samfundet. Det här en betydande prestation eftersom Finland geografiskt befinner sig närmare Ryssland än Skandinavien.

Att lotsa Finland tillbaka till den nordiska kretsen efter en över hundra år lång period som en del av det ryska riket är en av de mest betydelsefulla bedrifterna under självständigheten. De finländska beslutsfattarna lyckades framför allt under perioden efter andra världskriget främja det nordiska samarbetet och etablera Finland som en jämställd kompanjon med Sverige, Danmark, Norge och Island.

Det nordiska samarbetet och samhörigheten mellan länderna uppfattas ofta som självklarheter. Detsamma gäller uppfattningen om Finlands roll som en del av Norden. Det är länge sedan de nordiska frågorna väckte några större passioner ens bland ledande politiska beslutsfattare i Finland. Det är oroväckande. Finland är det land som har mest att förlora om samarbetet och samhörigheten mellan länderna försvagas.

De nordiska länderna är Finlands viktigaste kompanjoner inom framför allt ekonomi, kultur och försvar. Den finska samhällsmodellen och kulturen har mycket mer gemensamt med Norden än med de övriga grannländerna. Inom försvarspolitikerna är intressena gemensamma även om utgångspunkterna är olika. Finland och Sverige har ökat sitt militära samarbete märkbart under de senaste åren.

För finländska bolag hör Norden till de viktigaste exportmarknaderna. Sverige är den första utländska marknaden för många finländska företag. Därför är landet den viktigaste etappen på vägen till de internationella marknaderna. Det finns fortfarande många outnyttjade möjligheter. I norra Sverige och Norge pågår stora projekt som erbjuder många möjligheter för finländska bolag.

Det finns flera orsaker till att det nordiska samarbetet befinner sig i en svacka. Sveriges och Finlands EU-medlemskap flyttade fokuset mot Bryssel. Den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet var länge relativt stabil vilket minskade behovet av samarbete i försvarsfrågor. De påfrestningar som flyktingkrisen förorsakade skapade spänningar även mellan de nordiska länderna.

Det är endast några av de ledande politikerna som under de senaste åren har försökt lyfta fram det nordiska samarbetets betydelse och kommit med konkreta förslag. Ett sådant är förslaget om att införa ett gemensamt personnummer i alla länderna.

I Finland är det dags att vakna upp till det faktum att den nordiska identiteten och kulturen lever vidare i stort sett oförändrad även om Finland skulle trilla ur den nordiska klubben.

Norrmännen, danskarna och även svenskarna har rätt svaga kunskaper om Finland. Den språkbarriär som existerar mellan Finland och de övriga länderna förstärker detta fenomen. Finland befinner sig geografiskt rätt långt borta från framför allt Danmark. Danskarnas intresse riktar sig även i övrigt mer mot Tyskland och Centraleuropa än mot

# FINSVE

FINSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN  
SUOMALAISSUOMALAINEN KAUPPAKAMARI

Sida 2 (2)

Finland. Som marknad och ekonomi är Finland också betydligt mindre än de skandinaviska länderna.

Vi kan inte ta för givet att Finland för evigt kommer att vara en jämställd del av Norden. Om vi vill hålla fast vid vår nordiska identitet och känsla av gemenskap måste vi göra en aktiv insats.

För Finland lönar det sig att gå från att vara en passiv aktör till att bli en aktiv föregångare som erbjuder konkreta förslag och lösningar för att stärka det nordiska samarbetet. Det är möjligt att infria en roll som vägvisare eftersom det nordiska samarbetet inte hör till de främsta prioriteringarna bland de övriga nordiska länderna. Finland är det land

som har mest att vinna och därför borde vi ha den starkaste motivationen att främja ett ökat samarbete.

Svensk media nämner Finland synnerligen sällan jämfört med den återkommande publicitet som Sverige får i finländsk media. I dansk och norsk press nämns Finland ännu mer sällan. Genom att ta rollen som den drivande kraften inom det nordiska samarbetet får vi en möjlighet att nå en ökad synlighet i de övriga länderna. Det skulle samtidigt stärka vår nordiska identitet i övriga Norden.

Av rent egoistiska skäl borde Finland fokusera på frågor som befrämjar försvaret och ekonomin. Mätt med de centrala ekonomiska indikatorerna ligger Finland rejält efter Sverige, Norge och Danmark. En stark nordisk marknad med så få administrativa hinder som möjligt skulle framför allt gynna Finlands ekonomi.



Kjell Skoglund  
verkställande direktör  
Finsk-svenska handelskammaren

*Debattartikeln publicerades i Finlands ledande dagstidning Helsingin Sanomat.*